

AGNI

Nr 226 ~ Årg. 56 ~ Nr 1 ~ Hösten 2011

Brev från Maxeña

Detta brev från Maxeña-kliniken Guatemala kom till Agni i juni. Sedan det skrevs har presidentvalskampanjen inför valet den 11 september startat, med våld mot kandidater och deras anhängare. I Guatemala förekommer också omfattande våld med kopplingar till droghandel. I snitt sker 18 mord om dagen.

I sitt brev talar dock Sheila, föreståndaren på kliniken, om mer hoppfulla saker, nämligen om klinikkens olika miljöprojekt.

Vänner och familj, jag hälsar er från bergen i Guatemala. Här är det regnperiod, årstiden som är vår vinter, och även valtider. Guatemala är i ekonomisk kris, något



som berör många länder. Här accentueras effekterna på grund av fattigdom och korruption. De tidigare låga statliga anslagen för hälsovård verkar nästan ha försvunnit helt. Patienter får väldigt lite vård på de nationella sjukhusen. Läkemiddel existerar inte och operationer utförs mindre ofta, och bara i riktiga

nödsituationer. Vi märker detta genom en ökning av patienter som kommer till oss för att få vård antingen gratis eller på kredit. Det händer nu varje dag.

Vi vill framföra vårt tack till er för att hjälpa Clinica Maxeña i dessa svåra tider. Vi förblir engagerade för de fattiga, som evangeliet begär av oss.

Vi är glada att berätta om vårt projekt inom hållbart jordbruk. Med detta projekt hoppas vi kunna övertyga den inhemska Mayabefolkningen att återuppta sina förfäders vanor och odla sin egen mat. Vi hoppas att den kan bidra till att minska antalet undernärda barn. Vi har fått tillgång av ett mindre markområde med en källa i närheten. Vi skall plantera lokala örter och en del grönsaker och även ha höns och kaniner i burar som kan placeras på gräset, deras naturliga miljö.

FN har förkunnat den 5 juni som världsdagen för miljön. Miljöfrågor är en mycket viktig fråga för hälso- och vårdinrättningar. Politikerna ignorerar det krisartade tillståndet i miljön, som omfattar öppna soptippar längs sidan vägar och floder, avskogning, brist på rent dricksvatten, ingen återvinning, ökad användningen av plastpåsar och engångsartiklar i plast. Vilken framtid skapar vi för nästa generation? Clinica Maxeña kommer att fira



En så kallad Onilspis.

världsmiljödagen den 30 juni. Årets tema är skog och vatten. Varje anställd kommer att uppmuntras att plantera var sitt träd. Kliniken kommer även att vara värd för en utställning om miljöfrågor i våra möteslokaler, som kommer att vara öppna för allmänheten fram till 30 juli. Clinica Maxeña kommer att lotta ut två Onilspisar i juni. Dessa spisar spara ved, och har en skorsten, vilket eliminerar rök i hemmet. Det ger både stora miljömässiga vinster i form av minskad avskogning och hälsovin-

ster genom färre sjukdomar i andningsvägar och färre brännskador. Hundra dollar räcker till en Onilspis i vårt miljöprojekt.

Tack för att du färdas tillsammans med oss och för ert fortsatta stöd i vårt arbete i vården av de sjuka på kliniken. Vi inbjuder dig att besöka Clinica Maxeña.

Med vänliga hälsningar
Sheila McShane för Clinica Maxeña

Följ gärna vardagen på Maxeña-klinken på Sheilas internet-blogg, <http://sheila-irishlassie.blogspot.com/> eller på Facebook.

Mentorsprogrammet – en kort lägesrapport

I förra numret av Agni berättade vi om projektet med att starta ett ”mentorsprogram” som styrelsen har startat. Vi efterlyste personer som ville delta i projektet, vilket till vår stora glädje gav resultat.

I skrivande stund är jag i färd med att planera för en liten workshop där Agnis själ och hjärta ska lyftas upp och

beskrivas så att kommande grupper i mentorsprogrammet får en tydlig ledning när de ska sjösätta sina projekt och driva dem i Agnis anda.

Innan vi i styrelsen ger startsignal till den första mentorsgruppen, vilket planeras till mars 2012, ska jag planera upp ett pilotprojekt under hösten. Jag har fått hjälp av

en erfaren mentor och söker nu efter en lämplig adept. Tanken är att de ska driva ett miniprojekt tillsammans med Maxeñakliniken i Guatemala. Jag återkommer närmare jul med hur det miniprojektet avlöpte och hur vi går vidare med vårt första Mentorsprogram.

Håkan Jansson

Kallelse till årsmötet

Söndagen den nionde oktober hålls 2011 års årsmöte för Agni.

Årsmötet planeras att hållas på Träffpunkten, Glimmervägen 2 i Eriksberg, Uppsala.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussion om framtiden i Agni bjuder vi på enklare förtäring. Till personer som behöver resa långt för att ta sig till årsmötet så kan föreningen erbjuda en skälig reseersättning.

Då det kan inträffa ändringar i fråga om lokal är det bra om du anmäl din närvaro till Puck Bielke Hoffman på telefon 018-51 68 20, innan mötet.

Finns det onda människor?

Jag minns från min tid som lärare tillfällen då vi i filosofin samtalade om det ondas problem. Finns det människor som är onda? Den allmänna meningen inom gymnasieklassen lutade åt ett jakande svar. Någon ställde då frågan: ”Har någon här i salen själv träffat någon om vilken han säkert kan säga att det var en ond människa? Räck upp en hand!” Det blev tyst. Alla trevade bland sina minnen. Några räckte upp handen men tog ned den ganska snart. ”Helt säker kan man ju aldrig vara”, sa en av dem.

En annan yttrade: ”Ordet ond förklarar ingenting, det är rena rama metafysiken. Det är som när man i gamla tider talade om onda andar som bosätter sig hos vissa människor.

Man hittar på övernaturliga väsen för att förklara

något problem i vår egen värld. Och skulle det finnas sådana andar är det ju egentligen inte människan som är ond utan den ande som ockuperat henne.”

Och ännu en röst jag minns ur samtalet: ”Finns det verkligen helt goda människor? Skulle ens de så kallade helgonen tåla en tuff granskning utan att glorian halkade litet snett eller rentav trillade i golvet?”

Efter 80 minuters diskussion hade den ursprungliga frågan förvandlats till uppemot tio öppna frågor. Det är ju så det brukar bli när folk tänker. Ju mer man reflekterar över och analyserar, och ju fler fakta man tar hänsyn till, desto mer inser man hur litet man egentligen vet. Detta kallades av medeltidens lärda munkar *docta ignorantia*, det vill säga den lärda okunnighe-

ten. Den var deras högsta bildningsideal och borde fortfarande kunna vara det.

I den världshistoria som pågår just nu är det säkerligen många som ställer nya frågor, riktade även till sig själva och, för besinningsfulla samtal. Men ännu fler behöver göra det. I farligt stor utsträckning sprids – inte minst på de elektroniska näten – föreställningar om att andra folkslag eller kulturer hotar oss. Man föreställer sig dem som onda kollektiv som vill bryta ner vår egen civilisation. Alltför många spär sig inne i trånga tanke-mönster som tros rymma den obestriddliga sanningen. Man skrämmer både sig själv och andra med dem. De rädslor och det hat de alstrar är livsfarliga.

De områden i den fattiga delen av världen där Agni stött lokala utveck-

lingsprojekt, var inte några idyller. Byarnas folk i till exempel Centralamerika levde länge under förtryckande militärregimer. Under vissa perioder rasade inbördeskrig. Men sammanhållningen mellan och inom byarna har heller inte alltid varit god. Avundsjuka, Jantelagar, maktkamp mellan olika släkter liksom våldsdåd har tidvis spärrat utvecklingen. I de kritiska skedena har det dock funnits personer som uthålligt

arbetat vidare och fått flertalet att stå kvar i kampen för sitt gemensamma bästa. Samtalen har fortsatt även då konflikterna varit som mest intensiva.

Man har också insett att problemlösningen inte varit att jaga i väg fridstörarna, ”de onda”. De kan dessvärre återuppträda bland ”de goda” som några år tidigare jagade bort dem.

Det som gäller i fattiga u-länder, gäller också i vår egen värld. Samtalen får

inte tystna. De farligaste hoten mot vår civilisation kommer inte utifrån, från ”de andra”, de främmande. De uppstår hos oss själva när vi, bildligt talat, skräms av vår egen skugga och går i en destruktiv kamp mot oss själva och de humanistiska värden som är omistliga i en civilisation värd namnet.

Bo Nylund



Till Agnis medlemmar och bidragsgivare

Att leva inför andras lidanden, hur gör man?
Hur gör du, hur gör människor i allmänhet?
Just nu är hungerkatastrofen på Afrikas horn aktuell,
liksom tragedin på Utöya.
Varje dag tar bönder i Indien livet av sig i förtvivlan över obetalda skulder.
Varje dag plågas och dör djur i uppfödningsburar och industristall.

Framtiden är här, men för vissa finns det ingen framtid.
Vi kallar samariten barmhärtig, han som inför en enda människas lidande lät sitt hjärta vekna,
men visst tror vi oss själva om att ha gjort samma sak?
Om så är, hur kan vi då stå oberörda inför det månghövdade lidande som vi konfronteras med
dagligen?
Eller; kan konfronteras med, om vi vill.
Om vi inte byter kanal.

För några år sedan tog jag en kurs på universitet som hette just ”att leva inför andras lidande”.
Ett viktigt moment i kursen var att intervjua inbjudna personer som hade det gemensamt att
de sett, utan att byta kanal. De hade agerat.
Alla till en större eller mindre personlig kostnad;
någon hade blivit avskedad från sitt jobb,
någon hade blivit uthängd i media,
någon hade till slut nått ära och berömmelse, men hade innan dess blivit utfrysst och ensam. De
bar spår av sår som ingen senkommen hyllning kunnat reparera.

Vad lärde jag mig på den kursen?
Jo, att engagemang och medkänsla kostar.
Timmar i föreningslivets tjänst kostar nattsömn och skogspromenader.
Att våga ha andra värderingar än de som luftas vid fikabordet kostar gemensamhetskänsla och
sanhörighet.
Valet av egna livsmål, i strid med reklamtavlornas propagerande för walk-in-closets* och all-
inclusive-semesterar ger en känsla av vilsenhet och tvivel.
Att ge av sitt överflöd kostar överflödets lyx.

Tack alla ni som kostar på er att se andras lidande.
Tack för att ni finns.

Kristina Nyström

* Detta är ett nutida ord för den gamla hederliga klädkammaren.



TIDNINGEN AGNI, BOX 1528, 751 48 UPPSALA

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återlämnas tidningen med nya adressen på framsidan (ej adressränd).

AGNI

FÖRENINGEN

ÖRJANSGÅRDEN AGNI

Kontor: Kungsgatan 30, 753 21

Uppsala

Telefon kontor: 018-10 27 44

Telefax: 018-50 37 82

Postgiro: 7 73 73-9

TIDNINGEN AGNI

Redaktör: Kristina Nyström, 070-201 49 16

Ansvarig utgivare: Bo Nylund,
018-50 37 82, 070-680 58 29

Kontaktperson för Agni är sekreterare
Puck Bjelke Hoffman, telefon 018-51 68
20. Välkommen att höra av dig!